

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της παρέλασης και φεστιβάλ υπερηφάνιας Queer στο Tábοr 2009

Εξαιτίας του οτι δεν έχουμε την δυνατότητα να μεταφράσουμε ολόκληρη την ιστοσελίδα στα ελληνικά,ετοιμάσαμε μία εισαγωγή για να σας δώσουμε μια γένικη ιδέα του τι ετοιμάζεται.

Ετσι λοιπόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα τί και τα γιατί αυτής της εκδήλωσης καθώς και τα γιατί και πώς μπορείτε να εμπλακείτε.

Με λίγα λόγια,θέλουμε να γιορτάσουμε και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη εποχή.

Μετά τα συμβάντα της τσέχικης παρέλαση υπερηφάνιας του αλλόκοτου (Queer) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008 στο Βrno , η ανάγκη να παραποήσουμε(προσαρμόσουμε) την παράδοση είναι επικείμενη.

Τα δικαιώματα των (αλλόκοτων) Queer είναι ανθρώπινα δικαιώματα,εννοώντας τα ως κληρονομημένα και όχι ως δεδομένα.

Αυτή η γιόρτη δεν είναι διαμαρτυρία.Είναι μια ευκαιρία για αφύπνιση,δημοσιοποίηση και αποδοχή της κοινότητας Queer και θέματα σχετικά με αυτήν στην (προεδρευόμενη κοινοβουλευτική) δημοκρατία της Τσεχίας.

Είναι μια γιορτή για όλους,ανεξαρτήτου φύλου /(έμφυλης ταυτότητας) και σεξουαλικών προτιμήσεων.

Ολοι θέλουμε να μας δούνε,να ακουστούν οι φωνές μας.

Επίσης θέλουμε να γιορτάσουμε μαζί με αλληλέγγυους από όλον τον κόσμο.Είναι σημαντικό να ανταλλάξουμε εμπειρίες με κοινότητες πιο δυνατές καθώς και να υποστηρίξουμε τις κοινότητες εν εξελίξει .

Σας προσκαλούμε να μας συντροφεύσετε ετσι ώστε να γίνουμε πολλοί και να μετατραπεί η γιορτή αυτή σε ένα πραγματικό παράδειγμα αλληλεγγύης και ξέφρενου γλεντιού.

Σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορείς να βρεις πληροφορίες για το πως να δηλώσεις συμμετοχή προσωπική ,της συλλογικότητας σου ή ακομη και για την τοποθέτηση κάποιου "stund".

Επίσης αν θελεις να συμμετάσχεις παρουσιάζοντας κάποιο δρώμενο,κάποια εικαστική παρέμβαση,μία έκθεση,κάποιο εργαστήριο, πληροφορίες για την ανέυρεση οικονομικων πόρων όπως επίσης πρακτικές πληροφορίες σε σχέση με την πορεία και το φεστιβάλ, σχετικά με την διαμονή,την διατροφή,φιλικές ως προς τους Queer εγχειρήματα ή επιχειρήσεις στο Tábοr, πληροφορίες σε σχετικά με την φροντίδα των παιδιών κατα την διαμόνη σας,τις καιρικές συνθήκες,και το παρκάρισμα!

Τώρα λοιπόν,πιάστε τις αντζέντες σας τα palm pilots και τα iPhones και σημιώστε : Σάβατο 20 Ιουνίου, 2009.

Καλή αντάμωση!

CESTA (διεθνή μη κερδοσκοπικό κέντρο για την προώθηση της πολιτισμικής κατανόησης και ανεκτικότητας μέσω των τεχνών)  
και η οργανωτική επιτροπή του Queer Pride Parade και Festival του Tábοr